

## IN BEDRIJF

De Westelijke Mijnstreek kent vele bijzondere bedrijven. Elke week licht de redactie er een uit. Deze week: alles loopt op rolletjes bij Skiken in Beek.

„Ik schat dat er nu zo'n tweehonderd Limburgers zijn die het skiken hebben ontdekt.”

# Langlaufen op elke ondergrond

**Naam:** Skiken in Beek

**Plaats:** Beek

**Eigenaar:** Coen Theelen

**Bestaat sinds:** 2007

**Personeel:** 1

door **Nick Bruls**

**L**entezon. Dat betekent bruin bakken, ijsjes eten, fietstochten maken, baantjes trekken, vissen aan de Maas en skiken in Beek.

„Klopt”, zegt Coen Theelen (53), terwijl hij met zwierige slagen en zichzelf afzettend met stokken door de Beekse natuur rolt. „Qua temperatuur is dit een ideale omstandigheid, maar dankzij de luchtbanden waar de skikes over beschikken kun je het hele jaar door 'langlaufen op het asfalt'. Alleen sneeuw vormt een belemmering.” Theelen wijt het aan een gebrek aan zakelijk inzicht bij producent Skike International dat het alternatieve langlaufen nog zo weinig bekendheid geniet. „Bij de introductie zagen de skibonden het al helemaal zitten skiken te adopteren als breedtesport in de zomer. De internationale organisatie wilde daar echter niet aan en hield vast aan het opleidingstraject. In plaats van ervaren langlaufers bij te scholen, werden leraren vanaf het nulpunt opgeleid. De bonden kozen er toen voor om dan maar verder te gaan op de al bekende rolski's, waarvan de wieltjes veel minder mogelijkheden bieden.”

De skiker uit Beek vermoedt dat als de sport op gang was gekomen in de wintersportlanden Nederland daar enorm op had kunnen meelifen. „Hoe moeilijk Skike International het ons ook maakt: de aanhouder wint. Ik ben er van overtuigd dat dit de sport van de toekomst is. Het heeft alleen allemaal wat meer tijd nodig.”



Niet alleen de driehoek Sweikhuizen-Puth-Munstergeleen, maar ook de weg tussen Beek en Catsop is geschikt voor het skiken.”

foto **Diana Scheilen**

Theelen hoeft niet meer overtuigd te worden. Toen hij in 2007 voor het eerst las over het langlaufen 'nieuwe stijl' was de van oorsprong Geleense sportman net bezig met het organiseren van een landelijke skeelerwedstrijd in Beek. „Ik zag een demonstratiefilmpje van de uit Oostenrijk overgewaarde activiteit. Springen over gootjes, hard bergaf en moeiteloos over de zandwegen. Direct de link leggend naar het landschap wist ik dat dit de ideale

sport voor Limburg was. Ik heb de importeur toen uitgenodigd een demonstratie te geven tussen de skeelerwedstrijden door. Dat heeft hij gedaan.”

De interesse was gewekt. Theelen, met een sportverleden als onder meer marathonschaatser, mocht verkoopt worden. Moest hij nog wel even zijn skiketrainersdiploma halen. „Dat was het beleid. Het ging om de sport, niet om de snelle verkoop van producten.”

Vier jaar na de opening van Skike in Beek bezoeken vooral veel mensen uit de skatewereld de winkel van Theelen, die op zaterdag geopend is. „Skaters leggen zich toe op het skiken, omdat ze dan niet langer afhankelijk zijn van het weer. Bovendien is de omgeving niet optimaal voor de schaatsen op wieltjes en is skiken veiliger. Remmen gaat bijvoorbeeld gemakkelijker.” Verder melden zich zo nu en dan schaats- of skeelerploegen in trai-

ning. Ook voor mensen met een kraakbeenaandoening is het een goede oefening. Op zondagochtend trekt Theelen er zelf op uit met een groep. „Voor een tocht van een uurtje of twee. Dan skiken we zo'n twintig kilometer. Dat is dan inclusief wachten op elkaar en ouwehoeren. De ideale route? De driehoek Sweikhuizen/Puth / Munstergeleen. Of er modder ligt, maakt voor het skiken niet uit.”